

Kegnæs sangen

Hans Jørgen Schmidt

Svensk folkemelodi

Jeg ved en plet ved Sles - vigsstrand, vel er det kun et lil - le land, men
9 dog har jeg det kær. Thi der, der er mit kære hjem, og hvor jeg
18 går i ver - den frem, jeg al - drig dig for -
23 glem - me kan, du lil - le Kegnæs land.

1. Jeg ved en plet ved Slesvigs strand
vel er det kun et lille land
men dog har jeg det kær.
Thi der, der er mit kære hjem
og hvor jeg går i verden frem
jeg aldrig dig forglemme kan
du lille Kegnæs land.

2. På denne plet min vugge stod
på den som barn jeg leged' fro
derfor jeg elsker den.
Sig havet slår om den en krans
det gynger, går i bølgedans
dig kysser ømt og mildt dets vand
du kære Kegnæs land.

3. Lad andre råbe højt hurra
for fjerne land Amerika
og prise det med lyst.
Lad dem kun søge rigdom, guld
og længes efter posen fuld
jeg bliver her, når blot jeg kan
på dig, mit Kegnæs land

4. Ja her vil jeg mig slå til ro
thi tro mig her er godt at bo
Ved havets skønne bred
Og vandred jeg fra syd til nord
Ej bedre sted jeg fandt på jord
-Vist ej en plet jeg elske kan
Som dig, du Kegnæs land.

5. Når lærken jubler her i vår
når kornet højt på marken står
hvor glædes da mit sind.
Og når vi sammen komme glad
ved pigens blik og elskovskvad
så let vort hjerte går i brand
alt på vort Kegnæs land.

6. Gud, tag mit hjem i varetægt
og sign du det til sidste slægt
hold over det din hånd.
Jeg ønsker held må følge hver
som har det lille Kegnæs kær
hver hustru, mø, hver svend, hver mand
som bor på Kegnæs land.

7. Blev digterharpen givet mig
jeg ville synge tit om dig
du kære lille ø.
Men ak, min sang kun ringe er
dog kom hver, som har Kegnæs kær
så synge vi, så højt vi kan:
Hurra for Kegnæs land